



Koporen bruilofs

Asend en Tine

Kastlein

11-6-1981

liedjes te zingen ter gelegenheid van het

12½ jarig huwelijk van

AREND KASTELEIN en

TINE KASTELEIN-BOOGAARD

welkomstlied.

wijze: "er is er een jarig..."

twee vieren een bruiloft hoera, hoera,  
je kunt het wel zien, dat zijn zij.  
we vinden het allen zo prettig ja, ja.  
en daarom zingen wij blij.  
zij leven lang hoera, hoera.  
zij leven lang hoera.  
zij leven lang hoera, hoera.  
zij leven lang hoera.

-----

wie gaat mee, gaat mee overzee,  
houd je roer recht.  
fris blaast de wind langs de ree.  
blijf in't nest, in't nest met de rest,  
houd je roer recht.  
ons lijkt de zee't allerbest.  
wie wat worden wil,  
nou die zit niet stil,  
nee hij trekt het zeegat uit.  
hem wacht rijke buit.

-----

wijze: "de schutters..."

tararabom, tararabom, tararabom.  
ik hoor de trommels slaan.  
hei mensen gaat nu wat opzij,  
daar komen de yankees aan.  
hei mensen gaat nu wat opzij,  
daar komen de yankees aan.

wijze: "daar ginds komt de stoomboot uit..."

daar ginds komt het vliegtuig  
uit amerika weer aan.  
het brengt ons het drietal,  
we zien ze al staan.  
hoe trappelt bianca al op en al neer.  
hoe zwaaien tine en arend  
al heen en al weer.

-----  
wijze: "lammetje loop je zo eenzaam..."  
tine loop je zo eenzaam te dwalen,  
over de wei, over de wei.  
hoe kom je hier zo van allen verlaten.  
bleef je niet liever daar ginds op die hei?  
tine hier groeien maiskolf nog pol.  
hier is geen watertje wat je zou lusten.  
hier is geen schaduw om onder te rusten.  
en als je dan nog zo klein maar niet was,  
en als je dan nog zo klein maar niet was.

-----  
o tine als 'k rijk was,  
ik wist wat ik dee.  
ik bouwde een huis voor jou,  
al in enschede.  
'k zou hijsen de vlag  
heel hoog in de wind.  
niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog.  
niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog.

-----  
o wat waren wij toch blij.  
miranda was geboren, miranda was geboren.  
o wat waren wij toch blij.  
miranda was geboren, ze hoort er echt bij.

-----  
dat's HEREN zegen op u daal,  
ZIJN licht uw huisgezin bestraal.  
HIJ zij u steeds tot troost en raad,  
ook dan als 't pad soms moeilijk gaat.

slotlied.

wijze: "wij willen holland houwen!"

wij willen jullie danken,  
voor deze dag zo fijn.  
het was een feest voor allemaal,  
van heel groot tot heel klein.  
wij zullen't nooit vergeten,  
wat jullie voor ons deed.  
wij zullen't nooit vergeten,  
wat jullie voor ons deed.

maar voor we nu verdwijnen,  
moet een ding nog gezegd,  
dat't is de wens van ons voor u,  
aan wie we zijn gehecht.  
een wens voor vele jaren  
van voorspoed en geluk.  
een wens voor vele jaren,  
van voorspoed en geluk.

wij hopen dat na dit festijn  
nog vele komen mag.  
dat jullie met vreugde en dank,  
terugzien op deez dag.  
maar nu moeten we scheiden,  
al is het nog zo naar.  
maar nu moeten we scheiden,  
al is het nog zo naar.

